

# Min første sejr som licens rytter

DM U17b i Holstebro, d. 22. aug. 2010.

*Af Michael Vind Nielsen*

Efter en hård enkelstart, om lørdagen, med lidt over 30 sekunder fra at komme i A-feltet, skulle jeg søndag morgen klokken 9 stille til start, til hvad der nok har været mit bedste løb indtil videre.

Efter ca. 0,5 kilometer på en rimelig bred vej kørte vi 32 mand ind på en kilometer hvor man højst kunne sidde 5 mand i bredden. Ved hjælp af en lille smule siddevind blev det første af mange angreb sendt af sted. Det tog dog ikke længe før feltet fik neutraliseret angrebet, men derefter var det dog ud på en større vej med sidevind, der gjorde at feltet blev strukket ud på en lang linje i lidt tid. Da så feltet blev lidt mere samlet igen indledte jeg mit første angreb, der holdt til bunden af stigningen hvor jeg langsomt lod mig glide lidt ned igennem feltet. Resten af runden var fyldt op af mange flere angreb, som dog efter kort tid blev neutraliseret igen. Jeg selv forsøgte mig også igen men forgæves. Runden efter lignede meget den første. Angreb hele tiden og igen fra mig selv også, men intet fik lov til at holde mere end 1 km, før de blev hentet igen.

På 3. og 4. runde opgav jeg lidt ideen om at slippe væk og sad kun i fronten af feltet hvis der kom sidevind eller det gik op ad. Ellers fandt jeg mig en god plads i bunden af feltet, hvor jeg slap fra at bruge for mange kræfter.

På starten af 5. runde slap et mere seriøst udbrud af sted og jeg måtte acceptere at hvis jeg skulle have chancer for at vinde måtte jeg gå med frem og lave noget. Vi sad en 5-6 mand og kørte rulleskift over 2-3 kilometer hvoraf det meste enten havde stigningsprocenter eller hård sidevind. Efter udbruddet var blevet hentet forsvandt meget af farten fra feltet. På en flad passage lå vi næsten helt nede på 25 i timen. På slutningen af runden røg farten dog igen i vejret og det hele var ved at blive fuldstændigt splittet. Jeg sad dog selv så godt placeret at jeg ikke skulle bruge unødvendige kræfter og forsøgte forgæves at komme væk lige efter vi passerede stregen ud til sidste omgang.

På sidste omgang kunne man let fornemme det taktiske spil og først halvvejs blev der igen kørt til. En rytter kom selv langt væk fra feltet og 3 af de 4 Herning ryttere satte sig op og sørgede for at han blev hentet ind igen. De sidste 3-4 kilometer blev et stort angrebsfyrværkeri men intet fik lov til at komme væk.

Med lige under en kilometer og to skarpe sving tilbage blev spurten "åbnet". Nikolaj fra Esbjerg satte farten op. Selv sad jeg lige efter ham allerede før han åbnede og jeg brugte derfor hans hjul til et afsæt til spurten. Med 600 meter tilbage satte jeg selv fra og satsede stort i de 2 sving der var før opløbstrækningen og fik også næsten 2 cykellængder ned til næste rytter da jeg havde størst forspring, men så kom en Herning rytter for fuld fart frem og kørte op på siden af mig over målstregen og spurten måtte afgøres med målfoto.

Heldigvis var jeg 2 cm foran ham da vi krydsede målstregen og dermed blev min første sejr vundet med meget lidt margen.



Hvorfor vinde stort når man gøre det hele lidt mere spændende ;)



Podiet med mig på toppen ;)

Michael V. Nielsen Varde cykelklub