

## MTB løb Bordrup d. 30/12-2006

Af Niels H. Nielsen

Det blå spor i Bordrup er i perfekt stand til mountainbike løb. Selvom vi har fået meget nedbør de sidste mange uger, så er store dele af ruten gennem sandklitterne i Bordrup plantage og de suger vandet til sig med en fart der gør, at 90% af ruten praktisk talt aldrig er smadret.

Kun de 200-300 m henover ”græsstykket” er der fortsat fedtet og tungt at køre, men med udsigten til tørvejr de næste 3-4 dage, så er vi overbevidste om dette dette også når at tørre op. Kun hvis der er så meget vand i hullerne man ikke kan komme igennem tørskoet vil vi ty til en plan B med en anden sløjfe her (vi kan naturligvis ikke holde for de som finder på at forsøge at køre udenom pytterne og kører ned i den lille bæk der går 3-4 m ved siden af sporet ☺).

Vi vil dagen inden løbet komme med en opdatering omkring rutens tilstand her på siden.

Herunder ser du 6 aktuelle billeder fra ruten :



Løbet vil indbefatte en lille ruteændring i forhold til det originale blå spor. Det betyder lidt flere højdemeter på løbets højeste punkt (”Punkt 100”). Ændringen vil være behørigt afmærket med minebånd, så man ikke kan køre køre forkert her uden at køre gennem minebåndene.



Efter ihærdig indsats af diverse paparazzi fotografer er det lykkedes at skaffe dette billede af Knud, som illustrerer en mand der ikke altid har kontrol og styr på cyklen.

Lørdagens løb i Bordrup bliver også Knud Thalunds come back efter sit drabelige styrt ved VCK's MTB cup d. 17/12 i Grusgraven. Her kørte Knud ud over ”skrænten” og nåede også bunden af nedkørslen hvor han i høj fart mistede herredømmet over cyklede og fløj som et missil gennem luften og landede med hovedet forrest som spidsen af en pil i den vestjyske muld. Det kostede en flækket cykelhjelm og heldigvis for Knud kørte han ikke denne dag med den ”originale” Rabobank hjelm som står ham så kær. Hvis ikke familien Thalund har fået pyntet hjemmet op til jul, så har manden i huset i hvert fald pyntet sig selv, for med 2 store sæbeøjjer og diverse skrammer i ansigtet så hævede øjnene så meget de efterfølgende timer, at han i dagene efter styrtet måtte ledsages af en førerhund.

Den første OCTér der mødte Knud efter styrtet var Freddy's søn Jonas. Jonas sagde til sin far da han mødte ham : "Far far, du skal skynde dig at ringe til Knud. Han er styrtet og han så rigtig skidt ud. Hans ene øje var ved at falde ud"!

Ovenstående er skrevet og gengivet med tilladelse fra den tilskadekomne rytter, og det skal naturligvis ikke virke som en skrækkampagne mod andre for at deltage i MTB løb. Knud har det allerede meget bedre, og uheldet er sket på en teknisk svær og stejl nedkørsel, hvor Knuds bagbremser ej heller var funktionsdygtige. Så svære nedkørsler findes ikke i Bordrup.

Vi ses på lørdag !