

Træningstur til Fanø, søndag d. 15/3-2009.

Ole Eriksen havde fået den glimrende ide, at prøve en MTB tur på Fanø.

Karl Verner, Brian, Ole og Niels kørte til færgen i Esbjerg, hvor vi med glæde mødte Knud Thalund i billethallen ved færgelejet. Han havde ugen forinden varslet sin mulige deltagelse.

Ja det vil sige, siden vi sidst har set Knud på en cykel, så var han svært genkendelig. Han har taget et par kilo på, og vi var nogle stykker der tænkte et par år tilbage, hvor Knud kørte mange af os sønder og sammen efter dengang at have smidt godt og vel 30 kg. Nu sidder de jævnt fordelt igen, og der ligger bestemt flere træningspas foran Knud førend tidligere tiders kanonform genfindes.

Fra færgen og med landevejen mod syd, ud af Nordby. Lige efter Rindby krydset til højre og så gik det ad markveje og stier langs kystlinien mod syd. Vi kørte gennem smadderhuller og store vandpytter.

Pludseligt melder Ole bagved, at en rytter er styrtet. Vi stopper op, og vender os rundt og ser Karl Verner ved at kravle op af Fanøs velnok dybeste grøft, til lejligheden fyldt godt op med vand! Vi kunne på Karl Verners ansigt hurtigt se, at der var andet end vand i grøften, nemlig en tornebusk, som havde givet en række rifter og småsår i ansigtet. Godt gennemblødt holdt Karl Verner dog humøret højt. "Videre" var meldingen.



37 km, 120 højdemeter.
GPS fil kan rekvires på oct@bvoksbol.dk

Vi skulle have taget en tur ind i Fanø Plantage og fulgt en tur på de markerede ruter (rød og gul), men vi havde for stor fokus på bare at komme sydpå til Sønderho.

Efter Albue bugt mente Ole der gik en fed sti helt ude ved vandet. Men men Ole ledte og ledte men fandt den ikke. Retur til asfalt vejen og sydpå. Inden da kunne vi godt se, at Knud ikke var i fordums storform. Han havde problemer i det tunge føre. Da vi forsøgte at køre langs vandkanten til Sønderho, valgte han asfaltvejen. "Vi ses ved Sønderho kro" var meldingen. Og ganske rigtigt. Om det var fordi Knud kendte den direkte vej til kroen eller udsigten til krobesøg gav nye kræfter vides ikke, men efter en intens jagt i pænt tempo hentede vi ham først lige før kroen!

Efter kroen op på diget og så er der ellers klitræs langs Hønevejen ned mod "Hønen". Helt ned til sydspidsen og så rundt på en klitskrænt hvor det gik 10-15 meter stejlt ned. Her valgte bl.a. Brian klogeligt at trække cyklen. Lidt fed klitkørsel op til Sønderho Strandvej. Herefter ledte vi efter flere klistier op langs vestkysten, men det fandt vi ikke.

Så vi besluttede at tage vejen langs stranden. Udmærket i starten, men jo længere nordpå vi kom, jo mere udmærket blev det. Vejen blev tungere og tungere og et par km syd for Pælebjerg, kiggede jeg bagud og konstaterede Knud var stået af og trak cyklen. Jeg kunne se han gik nordpå, så jeg vendte ikke om - det var som at køre på klistrepapir som bare sugede dækkene ned i sandet. Knud nåede op. Motoren havde defekt og brug for et hvil!

Ind langs Pælebjerg og en tur på toppen. Her kan det anbefales, at afsætte tid til en tur rundt på de afmærkede ruter omkring Pælebjerg. Det nåede vi desværre ikke. Et studie på et luftfoto, f.eks. Google Earth, viser en masse muligheder lidt vest for asfaltvejen fra Fanø Plantage og nordpå mod sommerhus området. Kræfterne var desværre ikke til det. Vi tog asfalt cykelstien til færgen.

37 km, og 120 højdemeter. En fin tur, men rutemæssigt ikke den store MTB udfordring hvis det er teknisk kørsel man jagter.

Tak til Ole for et godt initiativ.

På næste side finder du et kort over Fanø.

Den 16. marts 2009, Niels H. Nielsen.

